

**AVON  
TUUR  
CLASSICS**

**NO 18131**

**70** CENT  
BELGIE  
10FR

# JIM WEST

**GEHEIM  
AGENT  
van het  
WILDE  
WESTEN**

**KOMLOT  
INCOGNITO**



**Jim West en Artemus  
beschermen een russische aartshertog...**

© 1968, COLUMBIA BROADCASTING  
SYSTEM, INC.



**KOM MEE!...NAAR DIE  
FANTASTISCHE  
WERELD VAN...**

# **DE VIER VERDEDIGERS**

**IN DIENST VAN DE VREDE**

**hun wereld is:  
super-wezens, monsters en  
vijandige planeten**

**deze 48 blz dikke HIP COMIC  
verschijnt maandelijks  
Bfr 15 f1,-**



# JIM WEST KOMPLOT INCOGNITO

*Het Wilde Westen had nog nooit zo'n enorme knokpartij, zo'n gigantische titanenstrijd aanschouwd als deze! Als een grimmige internationale intrige zijn verbijsterend hoogtepunt bereikt, binden geheimagent Jim West en zijn partner Artemus Gordon de strijd aan met een groep menselijke wolven, die hun tanden hebben ontbloot om zich vast te bijten in het **GESTOLEN RIJK!***

Dit is een nieuw soort worstelen, dat ik in Frankrijk heb geleerd, West! Het heet La Savate! Hier....voel maar 's...!



**Je ruikt het kruit in SHERIFF CLASSICS**





*Op zekere dag, op de west.prairies.....*

Hee! Er zou toch pas morgen weer een trein langskomen....?

Dat is een PARTICULIERE trein! 't Persoonlijk eigendom van een zekere Jim West!



West, hè? Daar heb ik van gehoord! Een schatrijke stinkerd! Hij bulkt van de centen! Doet niks anders dan het land rondtoeren om zich overal te amuseren.... en hij leeft als een grootvorst!



*Kilometers verder komt de trein tot stilstand, en.....*



*....onmiddellijk hecht zich een vreemd draadje aan de telegraafdraad vast.....*



*Beneden, in een geheime afdeling van West's privé-wagon.....*

Ik wou maar dat ze wat langzamer seinden! Ik heb die DECODEERMACHINE nog steeds niet helemaal onder de knie!









Als de rook optrekt....

Gregor! Wladimir! Steek die zwaarden weg, idioten! Dit zal de man zijn, op wie ik wacht...mr. West!

Oef! Dus dat is de geheimzinnige gast, die ik hier zou ontmoeten!



Mijn excuses voor hun idiote gedrag mr. West!

Die ene kozak, Wladimir, draagt nota bene een VALSE baard en....goeie genade.... het is mijn ouwe gabber Artemus!



Saboteurs hebben mijn lokomotief laten ontsporen! Maar gelukkig zijn de wagens niet beschadigd! Stapt u in, mr. West, dan kunnen we onder vier ogen praten!



En weldra....

U kunt mij mr. Maxim noemen! Maar in werkelijkheid ben ik groothertog DIMITRI, derde in lijn in de Russische troonopvolging! Ik reis hier incognito!

James West van de Geheime Dienst!

Incognito? In DAT kloffie?



U bent wel ver van huis, uwe hoogheid!

Er heerst politieke onrust in mijn vaderland. Mijn leven was in gevaar! Zijne keizerlijke majesteit de tsaar beval me naar Amerika uit te wijken....!



Maar uw ministerie van Buitenlandse Zaken voelt zich verantwoordelijk voor mij! Daarom wilden ze me hun beste geheimagent geven....!

Zeer gevleid! Ik heb opdracht u tijdens uw verblijf in ons land geen moment uit het oog te verliezen! Wat zijn uw plannen, hoogheid?





Allereerst wil ik in uw land op jacht gaan! Ik zou graag wat jachttrofeeën willen toevoegen aan de collectie, die ik al bezit!

Ja.... een hele verzameling, hoogheid.....!

Tjonge.... 't Lijkt hier wel een dierentuin!

Als Jim door de groothertogelijke trein wordt geleid....

Mr. West, mag ik u mijn lijfarts voorstellen, dr. Orlow.... Hij is een zeer bekend amateur-PALE-ONTOLOOG!

Met andere woorden: hij verzamelt oude botten...!



Inderdaad.... Hier heb ik b.v. het skelet van een prehistorische wolf, dat ik kort geleden heb opgegraven! Interessant, nietwaar?

Ik zou 'm niet graag tegen zijn gekomen, toen hij nog leefde!

En terug in de salonwagen....

En nu, mijne heren, wil ik een toast uitbrengen op onze gezamenlijke onderneming!

Wladimir, haal de wodka!

Onmiddellijk, hoogheid!



Maar als Wladimir terugkomt....

Een ogenblikje, hoogheid.... eh...mr. Maxim! U weet dat u heel voorzichtig moet zijn met alles wat u eet of drinkt!

Ja....ik vergat even dat ik vele vijanden heb....

Wladimir.... proef de wodka!















Artemus....jij ouwe schavuit! En ik dacht nog wel dat ze je een kopje kleiner hadden gemaakt!

Dh...ik liep iets harder dan die kozakken konden schieten!



Hoe ben je bij Dimitri's lijfwacht gekomen?

Toen het ministerie hoorde, dat hij incognito hier was, kreeg ik opdracht me uit te geven voor een Russisch immigrant en dat baantje te pikken!



En geloof me, die Dimitri heeft inderdaad bescherming nodig! Die gesaboteerde lokomotief.... de vergiftigde wodka! Iemand heeft 't echt wel op 'm gemunt!

Zijn dood kan internationale gevolgen hebben... en zelfs OORLOG!



*Later, als Artemus wegsliuip  
in het donker....*

Artemus! Het zal me niet meevallen groothertog Dimitri te beschermen op die jachttrip!

Rustig maar, Jim! Ik ben in de buurt als je me nodig hebt...!



*Volgende morgen...*

Mijn lokomotief kan niet meer gerepareerd worden, mr.West...! Mag ik daarom mijn wagens aan uw particuliere trein koppelen?

Ik heb mijn machinist daartoe al opdracht gegeven, hooghe...eh...ik bedoel... mr.Maxim!











Kort daarop.....

Gaat u niet mee op  
jacht, dr. Orlow...?

Ik vraag excuus, hoogheid! U weet dat  
het geluid van gewerschoten me ze-  
nuwachtig maakt! Ik ga intussen lie-  
ver in de bergen naar fossielen zoe-  
ken.



Kom mee, West! Kan  
haast niet wachten met  
't neerschieten van m'n  
eerste bison!

Zijne hoogheid is  
wel erg verlangend  
naar z'n volgende  
trofee! Nou ja....  
vooruit maar!



Maar als de dodelijke  
sport begint.....

Grote genade! Die man  
is DOL geworden! Die  
bloeddorstige idioot zal  
de hele KUDDE af-  
slachten!



Opeens....

Z'n paard is gestruikeld! Die  
gewonde bisonstier valt hem  
aan.... Met een kogel ben ik  
misschien niet op tijd....



Misschien lukt 't me eer-  
der met dit buisje ver-  
dovend gas, dat ik in  
m'n mouw heb....





Het ijzeren paard is bezig het hele land te veroveren! Weldra zullen overal boerderijen verrijzen en wegen worden aangelegd. De pracht van de primitieve wildernis zal dan voor altijd verdwijnen.... maar mijn fotografieën zullen de schoonheid bewaren!



Als ze bij de trein komen.....

Wel, heren. Hopelijk was u net zo fortuinlijk als ik! Ik heb namelijk een uiterst interessant kaakfossiel gevonden!

Hmm... Ik vraag me af wat hij daar in die zak hééft! In elk geval iets vochtigs..want het dringt door de zak héén!



Maar op dat moment....

Pardon, mr. Maxim....maar zou ik misschien een foto van u mogen maken, voor mijn archief? Zo'n kostuum zie je hier niet vaak!

Een foto van MIJ nemen...?



Nee! Dat is verboden! Niemand mag mij fotograferen! Wég met dat dekselse apparaat!



Het spijt me dat ik zo driftig werd, West! Wil jij dit aan Barton geven om de schade te vergoeden? En verzin maar een verklaring!

Komt in orde!

Zijn vijanden weten toch al dat hij hier is... Wat steekt er dan voor kwaad in een foto...?



Deel II op pag.21.

# ROEMRUCHE RUITERS EN PAARDEN

De verhalen over de vernietende ruiters en hun dappere paarden van het Westen zijn zo oud als het oude Wilde Westen zelf... en zo jong als de hedendaagse rodeo's. Niet alleen vele ruiters, maar ook wilde paarden („brons”) hebben zich grote roem verworven in de stoffige arena's van de grote en kleine rodeo's in vroegere tijden. Maar nog veel meer van hen — zowel mannen als dieren — zagen hun namen voorgoed geboekstaafd in de annalen van het onsterfelijke Wilde Westen, omdat zij uitblonden door moed, doorzettingsvermogen en snelheid. Zij leverden topprestaties onder de moeilijkste omstandigheden.



Een van de beroemdste wilde-paardenberijders van het hele Westen was Booger Red Privett, die als Samuel Thomas Privett in 1864 geboren werd in het oude mustanggebied van Texas. Toen Booger Red op zijn vijftiende wees werd, stond hij al bekend als „de rooie paardentemmer”. Spoedig verbreidde zijn roem als wilde-paardenberijder zich door het hele Westen en hij maakte er zijn beroep van. Tijdens zijn zestig levensjaren bereed de kleine roodharige Texaan niet minder dan 25.000 wilde paarden! Op die onzekerste plaats van de hele wereld, de rug van een ongetemd paard, voelde hij zich in zijn element. Op zijn zestigste bereed hij zijn laatste „brons” en werd hij geëerd als „de man, die nog nooit was afgeworpen door een paard”.



De meeste wilde paarden van het Wilde Westen lieten zich slechts met de allergrootste moeite temmen en berijden. Het waren natuurlijke „bokkers”. Maar van al die vermaarde „bokkers” als Midnight, Brown Jug, Earthquake en vele andere is „Steamboat” waarschijnlijk toch wel de beroemdste...

Deze stoere „bokker” met zijn stijve benen, kwam als een heiblok neer, en ramde zijn berijders bijna door midden. Toch was hij zo mak, dat een kind hem naar het midden van de arena kon brengen, waar hij dan werd gezadeld en geblinddoekt.

Steamboat werd zo genoemd omdat hij floot als een rivierboot, als hij zijn bokkesprongen maakte. Dat kwam omdat hij als veulen een klap op zijn neus had gekregen.

Deze fiere hengst werd in 1896 geboren in Wyoming. Negentien jaar lang behield hij zijn ontembare „bokke natuur”.

In al die tijd slaagden slechts drie mannen erin „aan boord” van deze Steamboat te blijven, als hij op zijn fluit blies!





De Pony Express – de eerste Amerikaanse postdienst te paard – telde vele taale, onverschooten ridders. Een van hen was „Pony Bob” Haslam, die deze bijnaam kreeg ■ een ongelofelijke marathonrit.... Pony Bob maakte zijn legendarische reis in de herfst van 1860, toen de Paiute-indianen op het oorlogspad waren en in heel Nevada Pony Express-stations in brand staken.

Hij vertrok uit Virginia City, dat ieder moment door de indianen kon worden aangevallen, en reed in één ruk door naar Smith's Creek, bijna 300 km in totaal. En dan, terwijl de wilde Paiutes overal om hem heen aanvielen en brand stichtten,

laadde hij zijn zadeltassen vol dringende poststukken, en reed weer terug. Langs die gehele gevaarlijke route trof hij lijken en brandende huizen aan, maar hij galoppeerde voort door daglicht en duisternis. Door de barre woestijn, over de ruige Sierra Nevadas, tot hij eindelijk weer terug was in Virginia City.

In totaal had hij bijna zeshonderd kilometer afgelegd, dwars door een land vol vijandige indianen. Zijn prestatie is in de geschiedenis van de Pony Express nooit geëvenaard.





Toen de Amerikanen in 1867 hun laatste grote nederlaag tegen de indianen leden bij Little Big Horn, kwamen generaal Custer en alle 264 mannen van zijn regiment om het leven. Op het spookachtige slagveld bewoog zich niet één levend wezen — mens noch dier — meer... Maar een eind verder, niet ver van het heuveltje waar het stoffelijk overschot van generaal Custer lag, had toch nog één dier de slachting overleefd. Dat was COMANCHE, het paard dat de indianen niet hadden kunnen doden!

Twee dagen later vond men hem daar staan....., met zeven diepe wonden.



Niettegenstaande zijn blessures kon Comanche de ruim twintig kilometer naar een stoomboot op de Big Horn rivier nog lopen.

Toen werd hij per stoomboot, veerboot en ten slotte per wagen over een afstand van ruim vijftienhonderd kilometer vervoerd naar Fort Abraham Lincoln, de garnizoensplaats van de Zevende Cavalerie. Hier bracht hij maanden in een buiktuig door, om te herstellen van zijn zware verwondingen.

Comanche, de enige overlevende van het Custer-bloedbad, is nadien door niemand meer bereden. Hij werd eervol op vervroegd „pensioen” gesteld en liep in alle parades van de Zevende Cavalerie mee..... echter zonder ruiter!



De postrijder Felix Aubry verwierf zich in 1848 grote faam als de „Koning van de westerse Ruiters” door een gigantische rit van Santa Fe in New Mexico en Independence in Missouri.

Op 12 september van dat jaar reed Aubry weg uit Santa Fe, vastbesloten om de ruim dertienhonderd kilometer naar Independence af te leggen in zes dagen, ofschoon de „officiële” tijd voor deze rit drie weken was! Op zijn bliksemsnelle merrie Dolly legde hij de eerste tweehonderdenveertig kilometer in ruim vierentwintig uur af.....en Dolly overleefde het!

In totaal „versleet” hij zes paarden op deze monsterit, die door vijandelijk indiaans gebied en over brede rivieren voerde. Toen een van zijn paarden het begaf, moest hij ruim dertig kilometer lopen. Tijdens de gehele tocht heeft hij alles bijeen slechts zes keer gegeten.

Toen hij Independence binnenreed lag hij acht uur voor op het schema! Hij had de ruim dertienhonderd kilometer afgelegd in **VIJF DAGEN EN ZESTIEN UREN!**



Het paard Muggins is niet beroemd geworden, omdat het zo goed kon „bokken” of grote afstanden kon afleggen. Het kreeg zijn vermaardheid doordat 't het allerbeste cowboy-paard van het hele westen was.

Muggins, in 1890 geboren in Wyoming, begon zijn veelbewogen loopbaan toen hij drie jaar was. Muggins ontwikkelde zich spoedig tot een uiterst intelligent rijdier, dat soms beter scheen te weten dan zijn berijder hoe het met het vee moest omgaan.

Mociteloos spoorde hij afgedwaalde koeien op, — het was alsof hij ze róók. De cowboys vochten om de eer dit superieure paard te mogen berijden.

Op de eerste grote rodeo, de „Frontier Day Celebration” in Cheyenne werd Muggins gehuldigd als „top cowhorse”.

In 1940 werd hij zelfs filmakteur en speelde een rol in één van de eerste authentieke cowboyfilms.

Daarna keerde hij terug naar zijn tehuis, de enorme Swan-ranch met haar duizenden stuks vee.

Het beroemdste cowboypaard van alle tijden stierf daar op zijn achtendertigste jaar.....



# Jim West KOMPLOT INCOGNITO DEEL II





Die middag, als „mr. Maxim“ een feest geeft voor de Cheyennes....

Een geweldig mooi land, mr. West! Ik heb je vriend Rode Boog al gevraagd of hij deze gronden niet wil verkopen!

Dat weet ik! En ik heb 't hem afgeraden! De indianen raken hun land toch al veel te snel kwijt!



Ik weet waarom jij ertegen bent! Jullie Amerikanen WILLEN geen Russen op je drempel! Maar vergeet niet, dat wij, lang voordat jullie hier kwamen, al in Californië waren! Alleen 'n speling van 't lot belette ons dit deel in bezit te nemen, mr. West!



Maar laten we niet redetwisten! Een beetje sport zal ons goed doen! Zullen wij samen een schietwedstrijd houden, Rode Boog?

U denken groot opperhoofd BETER schieten dan indiaan? Ik uw uitdaging aannemen!



Alles wordt 'n gereedheid gebracht....

Mijn mooiste kristallen bokalen zullen ons doelwit zijn, Rode Boog! Ieder van ons mag zes keer schieten! En om het nog spannender te maken....



....wil ik een wedstrijd met je aangaan! Alle wapens van je stam tegen mijn particuliere wagens aan de trein van West!

Zoals groot opperhoofd wensen! Ik heb altijd al op ijzeren paard willen rijden met mijn broeder Jim West!





De wedstrijd begint.....

Een voortreffelijk schutter, mijn waarde West! Je vriend Rode Boog heeft vier van de zes bokalen ge-  
raakt! Ik denk niet dat ik hem dat kan nadoen!



ALLE ZES! Dat is stom  
geluk! Maar ik heb ge-  
wonnen!



Rode Boog, ik wil je graag een kans tot re-  
vanche geven! Wat vind je van een worstel-  
wedstrijd tussen jouw sterkste krijger en mij?  
Ik zet al die wapens in tegen alle dekens, die  
je stam bezit!

Akkoord!  
Ik wil uw tegen-  
stander zijn....!



Ik wacht allang op een kans om dat heer-  
schap een poets te bakken!

Rode Boog...ik ben een bloedbroeder van de  
Cheyennes, en twee keer heb ik met worstelen  
van je gewonnen! Laat mij deze keer....!

Dat recht  
zij verdiend  
hebben,  
broeder!













Èen laboratorium!  
Zeker van dr. Orlow  
Maar wat ik ook zie  
.....géén fossielen!

Alleen wat stinkend  
zwart zand! Het lijkt  
wel of Orlow dáármee  
aan het experimente-  
ren was!



Maar dan.....

Ah....de nieuwsgierige  
mr. West! Wat zoekt u  
hier eigenlijk...?

Ah....die goudeerlijke  
Dimitri! De man, die  
zijn pistool met hagel  
laadt en zijn paarden  
DOPE geeft!



Zo, zo....dus dat wéét je, hè?  
Dan kan ik je de rest net zo  
goed vertellen! Ik ben natuur-  
lijk helemaal geen Rus! Ik  
heet Alex Maxim. Alles wat  
we wilden waren de gronden!



Wat een acteertalent...!  
Je slaagde er zelfs in het  
ministerie om de tuin te  
leiden met je geintjes!

Zeker! En met 2  
geheimagenten als  
bewakers hoefde ik  
alleen maar „Sesam  
open u” te zeggen  
om hier te komen!



Wat zei je  
...? Twee  
agenten..?

Allicht! Jij bent Arte-  
mus Gordon! Ik wist  
dat je een agent was van  
af 't moment dat je bij  
m'n lijfwacht kwam! Ik  
zorgde er voor dat je aan  
die zogenaamde.....



...terechtstelling kon ontsnap-  
pen! Tja...alles komedie....de  
ontspoorde lokomotief, de ver-  
giftigde wodka...de kogels door  
het raam! Maar 't WERKTE!

Hij is zo  
geweldig in-  
genomen me  
zichzelf, dat  
hij onvoor-  
zichtig wordt!





Slini, zeg! Maar ik heb ook nog 'n paar aapjes in m'n mouw! Om te beginnen moet je dit narcose-gas eens ruiken!



Maar op dat ogenblik....

Blijf waar je bent, West! Je zit als een muis in de val!

Orlow! Dus jij bent ook in het komplot! Gooi de handdoek dan maar in de ring...want je baas Maxim heeft alles verteld...!



Mijn baas? Hah...die tweederangs acteur heb ik uit een waardeloos circus opgeduikeld!

Je bent zelf een waardeloze bedrieger, Orlow. Je deed alsof je fossielen zocht, maar je was alleen geïnteresseerd in zwart zand....!



„Precies hetzelfde soort zand heb ik al eerder gezien.... Het werd bij boringen in Pennsylvania uit de grond gehaald....in 1895, toen daar de eerste olie in de rotsachtige aarde werd gevonden.....



PETROLEUM! Zó waardevol... dat ze het ZWART GOUD noemen! De aardolie begint nu al de plaats in te nemen van de walvistraan, die heel Amerika als brandstof in de lampen gebruikt! Maar dat is pas het BEGIN!



Petroleum kan op honderden manieren worden gebruikt! De olie, die ik in deze streek heb ontdekt, is MILJARDEN waard...!

Breng ze naar buiten, mannen...! Ik wil deze heren iets laten ZIEN...!



Even later wordt 'n verzegelde wagon geopend.

Die machine ziet er interessant uit, dokter! Waar dient ze voor?

Even geduld, West! Zodra mijn mannen haar op de rails hebben gezet, zul je 't ZIEN...!



Weldra....

Ziehier mijn nieuwste uitvinding... de auto-mobiel! Hij wordt voortgedreven door een interne verbrandingsmotor! De drijfstof is gezuiverde petroleum, NAFTA genaamd!



Mijn auto-mobielmotor heeft de kracht van VIJF paarden. Binnen enkele decennia zal heel Amerika rondrijden in deze voertuigen zonder paard, die volgens hetzelfde principe werken! Let op!



Gesnopen, Jim? De man, die de brandstof kan leveren voor die paardloze wagens zal de rijkste man ter wereld zijn....!

Nu weten we waarom Orlow de Cheyennes hun land probeert af te kapen!



Na de demonstratie....

Ja, heren....u hebt nu een van de grootste wetenschappelijke vindingen van alle tijden aanschouwd! Maar u vertelt 't NOOIT NA.....!

Breng ze terug naar mijn laboratorium...!









Ik denk dat de dokter NOG een bommetje bij zich had.....



Dat was het dan!  
Ze zijn allemaal  
morsdood!

Orlow had gelijk! Die  
nafta IS een geweldig  
krachtige brandstof!



De schenkingsakte,  
waarmee Rode Boog zijn  
land overdroeg! We zullen  
hem achterna rijden en  
vertellen, dat hij zelfs geen  
méter grond is kwijt-  
geraakt!



En algaauw.....

Een geniale man, die  
dr.Orlow! Wat jammer  
dat er niets meer over  
is van zijn vernuftige  
auto-mobiell!



Jim, volgens mij zal nooit iets het paard  
kunnen vervangen! Die karretjes zonder  
paarden zijn veel te gevaarlijk.... dat heb-  
ben we nu meegemaakt...!



CLASSICS  
NEDERLAND



# DOE 'NS IETS HEEL ONGEWOONS! LEES DE HEERLIJK GEKKE AVONTUREN VAN...

## DE META ROBOTS

Hallo! Mijn naam is  
TINA. Ik ben stapelgek  
op m'n uitvinder  
doc Magnus,  
maar hij wil me  
niet!

Ik ben  
IJZER....  
de  
sterkste....  
vind ik  
althans  
zèlf!

Ik ben  
KWIK!...  
vloeibaar  
bij ka-  
mer-  
tem-  
pe-  
ra-  
tuur!  
Goed  
hè!

Ik ben  
LOOD  
....  
schild  
tegen  
de  
schade-  
lijk-  
ste  
stra-  
len!

Ik  
ben  
GOUD  
...  
en ik  
maak  
me  
plat  
als  
dat  
no-  
dig  
is..!

Ik b-ben T-T-Tin. Ik h-heb  
een m-minderwaardigheids-  
comp-plex, maar ik b-ben  
g-gelukkig niet de e-e-enige!

Mij noe-  
men ze  
DINGES.  
Ik heb  
'n vriendje...  
dat is TIN....  
hier naast me,  
leuk hè...!

**70**  
CENT

Belgie  
10 frank

verschijnt eenmaal per maand in de serie  
**SUPER COMICS**  
vraag uw lektuurverkoper ernaar



je ruikt  
het  
**KRUIT**  
in

# SHERIFF CLASSICS



**BIJ ELKE  
CLASSICS-DEALER**

85  
cent  
12 Fr.